

In het begin



Op 21 februari 1964 werd de Cultuurbibliotheek operationeel. Ik heb het eerste boek dan gestempeld, het een plaats gegeven en de steekkaart geschreven. De bibliotheek was toen gevestigd in het salon op de eerste verdieping langs de voorkant van het oud herenhuis van Caloen, in de Noordzandstraat. Dit salon had meerdere vensters en een balkon. De muren waren met zijde bekleed.

Op de foto zie je hoe ik aan het werk ben om de steekkaarten te sorteren. De handgeschreven fiches werden door een typist op stencil gezet en op 30 exemplaren gestencild op *"3-up color cards, white 3 ½ x 5 ½ van Gestetner, 167 strips of 3 – total 501 cards"*. Kanunnik Stock had maar meteen een paar kubieke meter van dat papier besteld. Tot op vandaag slingert er nog dergelijk ongebruikt papier in de bibliotheek rond. Van de 30 exemplaren gebruikten we meerdere exemplaren voor een alfabetische, een analytische en een systematische catalogus. De geschreven fiches werden op datum van aanwinst geklasseerd. Omdat de bibliotheek bedoeld was als bibliotheek voor het onderwijs in de regio, werden de fiches ook bezorgd aan meerdere bisschoppelijke colleges. Dit systeem werd tot in 1981 gehandhaafd. In 2013 werd de steekkaartenverzameling weggegooid.

Walter de Smaele

6 januari 2014